

Sommerferie i Sverige i uge 29 - 2016

Sommeren nærmer sig og dermed vor traditionelle uge 29-tur til Högsbyns Fritidscenter ved søen Råvarp i Dalmland - vest for Väneren og ca. 2½ times kørsel fra Göteborg. Vi har booket os ind fra omkring lørdag den 16.7 og en uge frem. Alle sørger selv for transporten - laver kørselsaftaler og booker færdgebillet - snart - det er lige i højsæsonen.



De fleste ligger nok i telt, men I kan også medbringe campingvogn eller leje hytter eller senge i sovesalene. Der betales som på en campingplads.

Der er toiletter, brusekabiner, vaskemaskine, legeplads og en herlig lavvandet badestrand, hvor kajakerne også kan ligge. Og det bedste - vi har en stor spisesal/stue/køkken for os selv - hvor vi kan spise og opholde os, hvis det regner.

Vi kan være ca. 50 personer i spisesalen, hvilket sætter en naturlig grænse for, hvor mange vi kan tage afsted på én gang.

Rovandet er lige uden for teltdugen. I vort eget farvand har vi en stor sø med udløbere til såvel syd og nord - i alt 40 km, hvis du tager det hele på én gang.

Der plejer at være dart og bordtennis indenfor (husk ekstra bolde og bats) og måske en trampolin udenfor. Medbring selv andre spil, sange og instrumenter efter lyst og behov.

Turen er ferie - derfor er alle aktiviteter efter eget hoved, lyst og evner - og der er ingen, der styrer slagets gang. Hvis vi har lyst, arrangerer vi nogle ture til andre farvande i omegnen.

Vi tager begge klubbens trailere med på klubturen - fyldt med en masse klubkajakker, pagajer og redningsveste.

Hvem vil køre med trailerne i år? Skriv på tilmeldingslisten.

Vi bidrager naturligvis alle til ekstraudgifterne til trailertransport. Og det bliver derfor næsten gratis for trailer-chaufføren at komme til Sverige ☺

Det eneste organiserede er indkøb, madlavning og oprydning.

Dagens madhold køber ind til et døgn og laver aftensmaden, som vi spiser fælles om aftenen efter at mad-klokken har ringet. Resten af måltiderne klarer man selv og plukker i køleskabet. Vi har forskellige vaner og lyster og indre tidsplaner i den retning. Opvask og rengøring sker løbende og i fællesskab inden afrejse.

Husk viskestykker og karklude

- og måske en flaske vin/sprut, hvis I ikke vil på Spritbolaget. Regningen deles efter antallet af dage og antallet af børn/voksne i familien - efter nøje gennemtænkte beregningsprincipper.

Råvarpsrännat er i år søndag den 17. juli - altså i starten af vort ophold, så der er atter mulighed for at deltage og heppe. Tjek på dette link:

<http://dalslandspaddeln.blogspot.se/p/ravarpsrannet.html>



HÖGSBYNS FRITIDSCENTER

Högsbyns Fritidscenter
Högsbyn 21
660 10 Dals Långed
e-post: elt@brevet.nu
+(46)-53143011 +(46)708-166516
www.hogsbynsfritidscenter.se

Vi pakker trailerne i klubben torsdag den 14. juli kl. 19.